



Nieuwsbrief

Stichting PHYSCI

Ru Paréstraat 35 2552 CP Den Haag Banknr
NL75TRIO0197741142 ANBI nr 853250078

Nummer 8,
mei 2017

Beste mensen,

Sinds u het laatst van ons hoorde zijn er alweer vier maanden verstreken en leek het voor u misschien rustig bij PhySCI. Maar niets is minder waar. De afgelopen weken hebben namelijk tientallen mensen zich ontzettend hard ingezet voor Vastenactie project 2017.

Vrijwilligers van parochie H. Theresia van Avila in Dordrecht, een samenvoeging van 6 kerken in die omgeving, hebben zich eerst hard gemaakt om een eigen parochie project te mogen kiezen voor de Vastenactie 2017.

De project aanvraag was als volgt:

VASTENACTIE

Een VISVIJVER maakt zorg voor gehandicapte kinderen in Bangladesh mogelijk...

Zoals u weet heeft Stichting PhySCI een nieuw dagbehandelingscentrum opgericht voor gehandicapte kinderen op het platteland van Dinajpur, Bangladesh. Met de steun van Vastenactie zal bij dit centrum een viskweekvijver worden aangelegd om zo inkomsten te genereren voor het centrum en het financieel zelfstandig te kunnen laten functioneren. En zo gingen vele weken tientallen vrijwilligers aan de slag. Elke parochie met zijn eigen werkgroep, eigen mensen, eigen ideeën en tomeloze inzet. Er kwamen maaltijden door fantastische koks bereid, er waren markten, bijeenkomsten, vieringen, collectes, workshops zelfs om voelkleden voor de kinderen te fabriceren, rad van avontuur, allerlei heerlijke baksels werden verkocht. Bij velen van u zullen nu violen in de tuin staan. De werkgroep dames liepen rond in Bengaalse kleding om de sfeer vrolijk en Bengaals te maken. Wat we vooral zagen en voelden was enthousiasme en verbondenheid. Mensen die hun uiterste best doen voor een ander, voor gehandicapte kinderen die ze niet kennen, maar waarvan ze zich alleen kunnen voorstellen in welke schrijnende omstandigheden die kinderen geïsoleerd leven.

SAMENWERKING in Sliedercht leidt tot MOOIE VOELKLEDEN

Werken aan een voelkleed. Man en vrouw, jong en oud samen aan het borduren, naaien, knutselen. Prachtige voelkleden zijn het resultaat. Voelkleden gebruiken we in Bangladesh voor de meervoudig beperkte kinderen. Een voelkleed bevestigen we op het blad van hun stoeltje. Er zitten allemaal verschillende materialen op gemaakt waar ze met hun handje langs kunnen gaan, soms per ongeluk omdat ze er geen controle over hebben. Soms bewust, een belletje, een ritseltje, een glittersetje, een touwtje of koordje waar je lekker aan kunt frummelen, want luisteren, voelen of glimmende voorwerpen vinden ze geweldig om mee te spelen, ze sluiten aan bij hun belevingsniveau. Zo worden ze uitgelokt tot bewegen, tot aandacht, beleven en plezier.



Zo levert deze mooie vastenactie niet alleen een **VISVIJVER** op voor het dagcentrum in Dinajpur maar een bevestiging van onze verbondenheid met elkaar en met kwetsbare kinderen in Bangladesh. Een fantastisch bedrag werd bij elkaar gebracht : **€ 12.722,11 . GEWELDIG !!**

Een prachtige opbrengst : de **VISVIJVER** komt er !



Nieuws uit Bangladesh

JOY en MOW zijn gelukkig met hun nieuwe hulpmiddel

In november waren we in Mymensingh op bezoek bij JOY en zijn moeder. Hij woont in de sloppenwijk bij het station. De spierspanning in zijn lichaam is inmiddels zo hoog geworden dat hij onmogelijk meer in een rolstoel geplaatst kan worden. Ondanks dat zijn moeder heel sterk en gemotiveerd is het lukt het haar niet meer. Maar voor Joy is dit een ramp. Zo graag gaat hij even naar buiten, ziet hij mensen, doet hij mee aan het leven. Ja voor wie zou dat niet zo zijn? Een rijdend bed leek ons een oplossing, want Joy kan nog wel redelijk stabiel op zijn buik liggen. Om te bekijken of het echt een oplossing zou zijn, bezochten we samen met de instrumentmaker het huis van Joy en keken of de smalle en onregelmatige blubberpaadjes toegankelijk leken voor een rijdend ligbed. We besloten het er op te wagen en ja **het is gelukt**, het bed is gemaakt. Joy kan weer naar buiten, hij hoort er weer bij en geniet ervan.



JOY op het ligbed stuurt zijn groetjes en dank, ook namens zijn dappere moeder.



Ook MOW had een probleem. Zo 'n sterke spierspanning in haar lichaam zorgde ervoor dat ze alleen maar in een verwrongen stand van haar lijf zat. Huilend bracht ze de dag door en met haar, haar moeder en familie. We lieten een mooie rolstoel voor haar maken, met de juiste fixaties waardoor haar lichaam tot rust kan komen en in een ontspannende houding wordt gebracht en gehouden. MOW huilt niet meer maar lacht de dagen toe en kan nu genieten van andere dingen die ze om haar heen kan waarnemen.



Bijna wekelijks hebben we contact met onze collega's in Bangladesh. Zo hoorde ik dat in Dinajpur het land op dit moment geplaagd wordt door enorme regenval. Dat lijkt een vervroegd regenseizoen. Men maakt zich daar zorgen over, want voor de rijstogst en andere landbouw producten is een klimaat verandering een bedreiging. Het is een onzekere factor en we kunnen alleen maar hopen dat de oogsten er niet onder zullen leiden.

Voor de moeders is het dan ook wel moeilijker om naar het centrum te komen, vooral in het noorden, waar de wegen zeer onbegaanbaar kunnen worden door de regens. Ook de kleihuisjes zijn dan kwetsbaar en moeten de muren regelmatig aangesmeerd worden.

Toch zijn de ouders enthousiast en komen als het enigszins kan met hun kind naar het dagcentrum. Op 1 april is er een extra fysiotherapeut komen werken in Dinajpur om ons team te versterken. Voor ons weer een stapje verder ter verbetering van ons werk.

Ons werk in Nederland gaat ook door

Stichting PhySCI weet zich gesteund door donateurs, sponsors en vele vrijwilligers en daar zijn we ontzettend dankbaar voor want we kunnen het niet alleen. En het is natuurlijk ook heel welkom en nodig. Ziet u ergens nog ruimte of plaats voor acties, presentaties, sponsorlopen of alles waardoor wij meer bekendheid aan ons werk kunnen geven, laat het ons weten. Wij staan ervoor!

Een van die activiteiten zijn de Bengaalse maaltijden die wij organiseren. Wij bereiken hier veel mensen mee en hebben altijd supergezellige avonden en ontmoetingen.

Maaltijd voor een Maaltijd Doet u mee?



Kinderen die ons dagcentrum in Bangladesh bezoeken hebben niet altijd voldoende eten.

Graag verstrekken wij hen een volwaardige maaltijd als ze het centrum bezoeken om zo hun voedingstoestand en daardoor gezondheid te verbeteren.

Om dit mogelijk te maken komen wij met vrijwilligers bij mensen thuis een Bengaalse maaltijd bereiden.

Tegen een vergoeding van 25 euro per persoon kan men genieten van een drie gangen diner, in eigen thuis situatie met eigen vrienden, familie of kennissen, geheel verzorgd en in Bengaalse sferen.

Doet u mee?

Nodig ons uit om bij u thuis te komen koken voor uw gezelschap en geef de kinderen in Bangladesh hiermee een gezonde en volwaardige maaltijd.

Wij wensen u een mooi voorjaar, hartelijke groeten,

Ria Schmitz

Voorzitter Stichting PhySCI

