



Aan iedereen die “” niet achter het net wil vissen !”

Dit jaar werden er weer engeltjes en andere kerstaccessoires gemaakt van keramiek , ook raku gestookte, in de hoop dat er weer kerstmarkten net als voorheen zouden plaatsvinden. Door alle onzekerheden zijn deze alleen via de website te koop.

Maarr..... verleden jaar waren verschillende van jullie te laat met bestellen van engeltjes en dergelijke waardoor zij met lege handen achter bleven. Mocht je graag iets uit de collectie willen, wacht dan niet te lang want dit is **voorlopig het laatste jaar** dat we deze engeltjes maken !



De collectie met afmeting en prijzen (vanaf €3,-) is te zien op www.keramiekvanjenny.nl via : **Meer/mijn projecten/Bangladesh** en kun je daar meteen regelen .

De verzending gaat via de post (€6,75 verzendkosten)maar mocht je het zelf op willen halen dan kunnen we soms een afhaal adres bij jou in de buurt organiseren.

Het is een *unieke* met de *handgemaakte* collectie waarvan de opbrengst

bestemd is voor



de stichting die fysiotherapie en hulp biedt aan kinderen met een fysieke of meervoudige beperking en hun omgeving in Bangladesh .

Bij de meesten van jullie wel bekend maar mocht dit niet zo zijn dan kun je meer informatie vinden op www.physci.nl of www.facebook.com/stichtingphysci.